

# BOLBEEK

Vanaf de eerste eeuwen van onze jaartelling wonen er mensen in Bolbeek.

Rond 562 pareert Sigebert, een Merovingische koning, een aanval van enkele troepen die de Maasvlakten waren binnengevallen. Hij laat een klein oratorium (Tumba) oprichten op het graf van zijn krijgers.

In de 8e en 9<sup>e</sup> eeuw zijn er in Bolbeek heel wat pottenbakkerswerkplaatsen te vinden.

In 1157 wordt in een akte de *kerk van de heilige Johannes de Doper* genoemd. De kerk is een van de oudste kerken van de streek.

Bij de verovering van het land door de hertog van Brabant in 1243 wordt Bolbeek bij het graafschap Dalhem gevoegd. De kanunniken van Aken, eigenaars van het land, krijgen te maken met de baljuw van Dalhem, vertegenwoordiger van de hertog van Brabant, die zich tot medelandheer uitroept.

In 1387 gaat de heerlijkheid over in handen van de hertog van Bourgondië.

In 1467 vallen milities uit Visé en Luik het graafschap binnen als wraak voor de bloedbaden die de hertog van Bourgondië had aangericht. De hertog wou namelijk het prinsdom Luik annexeren. De milities sluiten tegenstanders en dorpelingen op in een oude kerker (Sangville) en steken die in brand. Niemand overleeft de aanslag.

In 1477 komen de Habsburgers aan het roer.

Aan het einde van de 15e eeuw laat de landheer van Bolbeek een *kapel* bouwen op de plaats van het kleine oratorium. De kapel wordt verschillende keren gerestaureerd.

Tot in 1621 komen de inwoners van het naburige dorp Neufchâteau naar de moederkerk van Bolbeek om hun kinderen te laten dopen. Het '*kruis van Aubin*' herinnert hieraan.

Decennialang is de regio helaas het brandpunt van godsdienstoorlogen tussen de katholieke Spanjaarden en de calvinisten van de Verenigde Provinciën. Het Verdrag van Den Haag maakt in 1661 een einde aan de conflicten. Bolbeek blijft in handen van de calvinisten.

In 1672 en 1673 is Lodewijk XIV in oorlog met Holland. Hij laat zijn leger in Bolbeek en omgeving bivakkeren. De inname van gronden en voedergewassen ruïneert de boeren.

Bolbeek wordt Oostenrijks onder keizer Jozef II in 1785 en daarna Frans in 1794. In die tijd telt het dorp veel wolspinnerijen en weverijen, naast de teelt van rogge, gerst en haver. Er zijn ook verschillende steengroeven en een kalkoven.

In augustus 1914 wordt het dorp geplunderd door de Duitsers, net als Berne, Visé, ...

Sinds de fusie van de gemeenten op 01-01-1977 is het gehucht Mons - met zijn kapel voor de heilige Moor - bij Visé gevoegd. De rest van Bolbeek behoort tot de gemeente Dalhem.



Op initiatief van de schepen van Cultuur